



HESTEPIGE

Der er sol i manegen og savsmuldet
nusser så dejligt under fødderne
Der er duften af popcorn og duften af dig
når du har løbet rundt i ring
Der er masser af publikum på
Der er meget på spil det har du selv fortalt mig
Jeg er parat til at heppe
Jeg er parat med uforbeholden kærlighed

Og du gør det
Du bedst til
Og din CD
Er ligeså slidt som den jeg har
Med Herman D. Koppel
Der spiller Carl Nielsen

Og jeg kan ikke lade være at smile
Du gør alting rigtigt
Jeg kan ikke få nok af dig
Du gør det glimrende
Jeg kan ikke få armene ned
Gør det igen
Jeg kan ikke få øjnene fra dig

Der er smil alle steder for folk de er vilde
med dig og det er jeg okay med
For jeg ved jeg var først og jeg ved vi godt
kan deles allesammen om kærlighed



For du gør det
Du er bedst til
Og din CD
Er solgt i mangt et eksemplar
I modsætning til den jeg har
Med Herman D. Koppel

Et trick pony
Jeg er din hestepige
Et trick pony
Gør det igen
Gør mig lykkelig
Et trick pony

VERDEN I HD

Som den kanin
Vi var så bange for at tabe på gulvet
Synes verden pludselig også gjort af porcelæn
Kaninen har min lillesøster arvet og
Verden er vores
Men jeg er bange for at vi stadig ryster på hænderne

For vis os
Et sted hvor
Græsset er grønnere end her
Ja vis os
Et sted hvor
De er lykkeligere end vi er

Vi vil leve let og dø pludseligt
Alt hvad vi elsker bliver dit og mit
Vi kan se hvad vi kan se frem til
Og alt er grimmere i HD

Som den kanin
Vi var så bange for at tabe på gulvet
Var verden dengang også lille og sort/hvid
Men alting er i farver nu
Og alt er tættere på
Og jeg er bange for at vi stadig ryster på hænderne

MONOGAME DYR

Der findes monogame dyr
Som lever hele livet pote i pote
Der findes monogame dyr
Som lever hele livet klo i klo
Og jeg elsker dig
Men jeg hader at holde i hånden

Jeg er ikke din „baby“
Og du er ikke min „baby“
Jeg ved ikke om vi
Er 4-ever, evigt, meant 2 B
Men jeg ved at der

Der findes monogame folk
Som lever hele livet sammen i et hus
Og der findes monogame mennesker
Som sammen får et barn og måske får et til
Og jeg elsker dig
Men jeg hader at holde i hånden

FØR DE SER HINANDEN FOR FØRSTE GANG

Hvis de kunne
Starte med farvel
Og så gå baglæns fra det

Hvis han nu
Startede med at gå
Og fik det overstået

Så kunne de
Skændes i
De første måneder for så at blive
Lidt mere forelskede for
Hver en dag der gik og
Han ville gradvist glemme alle hendes fejl

Og til slut
Er de fri intetanende lykkelige
For de ser hinanden for første gang
Og hun tror
Endnu ikke
På kærlighed ved første blik
For de ser hinanden for første gang

Hvis de kunne
Vende tiden om
Lige nu
Før det vender

Før at han
Ligesom alt hun har haft
Glider ud
Af hendes hænder

Så kunne de
Ligge i ske
De sidste måneder før det uundgåelige
Lidt mindre ondsksfulde
For hver en dag der gik

Og på den allersidste bar
Hvor hun stod
Hvor hun står
Han vender sig i døren og går
Og de
Er endelig
Fri

ELEFANTEN I RUMMET

Kan du huske at jeg engang
Troede du var en dreng
Kan du huske hvor små vi var
Hvor meget vi ville væk

Forstadsasfalt mod bare tæer
Du var modig
Og jeg var heldig

Alle de diamanter
På alle de himmelhvælv
Alt det der forsvandt for
Dig der dansede med dig selv
Alle de elefanter i rummet og rundt omkring
Alt det der forsvandt og
Dem der lod som ingenting

Nu er jeg altid nervøs og du
Bliver hele tiden væk
Så jeg prøver at finde dig
Engang imellem

Hvor er du med de bare tæer
Er du modig
Mens jeg er heldig

Hvad med dengang vi
Kun gik i
Genbrugstøj
Dengang du kun røg
Din mors smøger
Dengang jeg stjal
Nogens halskæde
Dengang du kom på den lukkede

Hvad med dengang vi mest gik i
Ridetoj
Dengang vi løj og tog til fest
I Vestbadet
Dengang vi altid bare grinede
Og grinede
Og grinede





PLASTIK

Plastik
Er sådan et flot
Uforgængeligt materiale
Det vil blive
Ved at være
Længe efter jeg er væk
Hvis bare alt var plastik
Både dyr og børn og jeg
Så kunne vi alle være sammen
Her for evigt

Plastik
Er så smukt
Når det er helt nyt
Og det skinner
Det kan være
Alle former
Og farver som man vil
Hvis bare alt var plastik
Ville verden være lækker
Og meget mere kulørt
End den er nu

Hvis jeg kunne støbe
Hele jorden
Om i plastik
Sende alt det der organiske
Til universet
Med raket

Så kunne du og jeg
Med stivnet smil
Tilbringe evigheden i regntøj
Uden frygt i gummihjerner
Jeg ville gerne bytte følelsen
Af sand imellem tæer
For at stoppe tiden her

FLY

Det findes ikke hvis ingen ved det
Hvis ingen så det
Er det aldrig sket
Og hvis ingen kan lide det
Skal det aldrig trække streger tilbage til mig
Jeg eksisterer ikke uden dig

Men jeg drømmer at jeg flyver
Jeg drømmer at jeg flyver
Jeg er forrest i en v-formation
Come fly with me
Let's fly
Let's fly away

Der var engang jeg var alene
Det var dengang jeg ikke var rigtigt til
Det var dengang da alting
Var uden betydning
Og ingen kiggede på
Jeg fungerer ikke uden dig

Men jeg drømte at jeg fløj
Jeg drømte at jeg fløj
Jeg var forrest i en V-formation

FØLELSERNE UDENPÅ

Jeg bærer følelserne udenpå
Det er flot siger en journalist
En journalist siger at det er flot at jeg tør
Men jeg tør ikke og jeg gør det
Overhovedet ikke med vilje
Men det tør jeg ikke sige til en journalist

Og jeg vil være et pindsvin i en have
Bare hygge mig
Og bygge mig
En rede og få unger der
Jeg vil være et pindsvin i din have
Og du kan give
Mig mælk fordi
Det tror du pindsvin godt kan lide

De kender mig på afstand
Det er måden jeg går på
De kender mig langt væk fra på måden jeg går
Men jeg vil ikke kendes langt væk fra
Jeg vil allerhøjest kendes tæt på
Jeg vil godt lære at gå mere anonymt

Og jeg vil være et pindsvin i en have
Bare hygge mig
Og bygge mig
En rede og få unger der
Ja jeg vil være et pindsvin i din have
Og du kan give mig mælk fordi
Det tror du pindsvin godt vil have

ALLE MINE FEJL

Ville du holde mindre
Af mig
Hvis du var her nu
Det er en risiko
Som jeg ikke
Er villig til
At løbe

For hvem ved
Hvad der sker
Hvis du ser
Mig som jeg ikke vil være
Hvad der sker
Hvis du ser

Alle mine fejl
Vil du elske mig
Med alle mine fejl

Du har set
En del
Allerede
Det ved jeg
Men måske
Den næste
Er dråben
Og så bliver jeg alene her
Måske
Alene med
Alle mine fejl

Det eneste Uskjulelige
Uperfekte
Ved mig
Er alle mine fejl

MANDEN MED DET LILLA ØJE

Manden med det lilla øje
Skræmmer mig som ingen andre
Har skræmt mig
Siden 2003
Manden med det lilla øje
Kaster med sin kasse
Fyldt med meget tunge ting og han siger

Jeg har mistet troen på livet og på mig selv

Manden med det lilla øje
Har en lille hund der ser lidt farlig ud
Men ikke halvt så farlig
Som dens ejer

Der har mistet troen på livet og på sig selv

Han siger
Har I måske prøvet at miste en datter?
En otteårig datter som er død?
Han skriger
Har I måske prøvet at miste en datter?
En otteårig datter, som er død?

Jeg siger at det har vi ikke
Og en enkelt dame
Smutter ud af kupeen
Bare han ikke slår mig eller sig ihjel

Manden med det lilla øje
Siger at når han kommer ind
Så går andre ud igen
Manden med det lille øje
Tager den tunge kasse og siger
Kom skat så går vi til hunden og

Jeg mister troen på livet og på mig selv

Og han siger
Undskyld, det kunne I jo ikke vide
Og han græder mens han siger det

Jeg siger at det kunne vi ikke
Og jeg dør lidt indeni
Og skammer mig





JEG ER SÅ VRED (DEMO)

Jeg er så vred
Så vred
Så vred

Sådan lyder et digt
Det eneste digt
Min mor hun har skrevet
Hun skrev det længe før end jeg blev født

Og jeg har brugt lang tid på at forklare folk
At det er jeg i hvert fald ikke

Men når jeg nu
Ser mig i spejlet
Og ser på min mor
Må jeg indse at jeg
Også er

Så vred
Så vred
Så vred

Jeg er så vred
Så vred
Så vred

AL TEKST OG MUSIK AF SYS BJERRE MED UNDTAGELSE AF

HESTEPIGE: Musik af Sys Bjerre, Carsten Skov og Thorbjørn Nyander Poulsen.
VERDEN I HD: Musik af Sys Bjerre, Carsten Skov og Thorbjørn Nyander Poulsen.
ELEFANTEN I RUMMET: Musik af Sys Bjerre, Carsten Skov og Casper Lindstad.
FØR DE SER HINANDEN:
Musik af Sys Bjerre og Chief 1.

PRODUCERET AF

Carsten Skov, Thorbjørn Nyander Poulsen og Sys Bjerre.

MIX Carsten Skov og Thorbjørn Nyander Poulsen

MASTERING Tor Bach Kristensen

BOOKING & MANAGEMENT



www.annetta.dk

TAK

Carsten og Thorbjørn; foruden hvem denne plade aldrig var blevet til. Tak!! Annetta, Louise og Bette; jeres store arbejdsindsats, støtte og kærlighed er uvurderlig. Jakob; for guitar, venskab og mod. Jeg elsker dig idag. Alle mine veninder; korsang, inspiration, lyttende ører og skuldre man kan græde på. Mine søstre; jeg vil altid elske jer, det er noget I skal vide! (Vide, vide, vide...) Sinne og Nicolai; mine kæreste musseforældre. Tak fordi I altid er der for mig. AEM records og Sony; fordi I ville hjælpe mig med at få dette her ud i verden. Universal Music; uden jer var jeg ikke her idag. Tak for den tid vi har haft sammen. Promote it!-pigerne; I er vidunderlige. Jeg er så glad for at jeg fandt jer. Mit band; mine venner, amøben. Rørebassinet er der stadig, det er bare lidt længere væk. Mig selv; fordi jeg åbenbart har en grundtro på mig, et eller andet sted, også når jeg tvivler.

Slutteligt skal lyde den største TAK af alle til jer der lytter, læser, synger med og kommer til mine koncerter. Uden jer kunne det hele være ligegyldigt.

AF HELE MIT HJERTE; TAK!

MEDVIRKENDE

Carsten Skov: Trommer, Percussion, guitarer, synths, bas, klaver, keys og klokkespil, guitar.
Thorbjørn Nyander Poulsen: Synths, bas, klaver, keys, percussion, guitar og gameboy.
Jakob Birch Sørensen: Guitar.

KOR

Louise Hansen, Kristine Jørgensen, Cecilie Fleur, Bolette Bjerre, Gunhild Bjerre, Anne-Stine Olsen, Bette Dandanell, Louise Birch Sørensen og Helene Christensen.

COVER

Grafisk design: Simon Lilholt
Foto: Flemming Leitorp
Make up: Cecilie Fleur
PR: Promote it!

FACEBOOK

Sys Bjerre

